

Laat de winter maar komen

Wij zorgen voor een warm gevoel



Op 9 oktober 2021 was er reden voor een feestje.

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw begon exact 9 jaar geleden met 6 Clowns.

Ondertussen zijn we uitgegroeid naar een team van 21 actief in gans Vlaanderen in (woon)zorgcentra bij mensen met dementie en/of beperking. Volgend jaar vieren we ons 10-jarig bestaan op 9/10/22 met een groot feest waar iedereen welkom is.

Reserveer alvast deze datum in jullie agenda

ZATERDAG 20 NOVEMBER '21
Lasagne eetfestijn

twv Contactclowns in de Zorg

NeuzeNeuze vzw



LDC DE BOSRANK - TEN BOSSE 150 - 9800 DEINZE
van 11:30 tot 15:30

Lasagne+dessertenbuffet+koffie
met tussendoor kennismaking met clowns

Volwassene = 24 euro

Kinderen tot en met 12 jaar = 12 euro

www.contactclownsindezorg.be
info@contactclownsindezorg.be


Contactclowns in de Zorg

v.u contactclowns in de zorg NeuzeNeuze vzw Voskenslaan 175 Gent

Tadaaa...Met trompetgeschal en veel vreugde nodigen we u graag uit voor ons

Eetfestijn tvv Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.

Ontmoet onze contactclowns persoonlijk!

Lasagne+dessertenbuffet+koffie

Kaarten te bestellen via info@contactclownsinzorg.be

Kind tem 12j =12eur - Volw 24eur.

Er is ook de mogelijkheid voor Take Away!

Als organisatie hebben wij reeds meerdere jaren een fijne samenwerking met
Woonzorgcentrum Zonnebloem en Lokaal Dienstencentrum De Mantel te
Zwijnaarde.

Als dank overhandigden wij een kunstwerk genaamd "Gesloten deur" van Saskia
Appelmans. Acryl op doek met de boodschap dat er altijd een weg is om contact te
maken zelfs als mensen moeilijk bereikbaar zijn.

Dank ook aan Atelier Suzy uit Nevele die amateur kunstenaars samenbracht om
verschillende kunstwerken te creëren...



Getuigenis van een Contactclown in de Zorg.

Contact met een persoon met dementie kan zo mooi zijn!

“Al bijna 10 jaar werk ik als Gentle Clown bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze. Wij maken contact met de emoties bij bewoners met dementie die in een woonzorgcentrum verblijven.

Gisteren was ik samen met mijn collega op bezoek bij een oudere dame zittend in de zetel. Ze vertelde vrolijk dat ze zelf nog haar nagels knipte en lakte. Na een tijdje wees ze naar een prentje met daarop haar zoon Eddy. Ze vertelde dat hij plots overleden was en vorige week begraven. Ze wees naar de stoel aan haar tafel waar hij normaal zat want hij kwam iedere dag op bezoek. Mijn collega Gentle Clown las de tekst op het prentje uit de kerk.

De tranen vloeiden en een diepe stilte viel over ons. Ik heb altijd een rood zakdoekje bij en depte haar tranen voorzichtig. Haar ogen gingen even dicht en ze ontving onze troost. We beloofden haar vanavond een kaarsje te doen branden voor haar zoon Eddy...met daarnaast haar tranen op de rode zakdoek. Toen vroeg ze of ik kinderen had en vertelde ik over mijn 3 zonen. Er verscheen een glimlach want we deelden iets, onze kinderen... onze sporen, een groot deel van ons geluk.

We gingen de kamer al zingend uit en ze wuifde tot ze ons niet meer zag, blaasde een kus naar ons toe.... Ik koester dit moment en ben dankbaar dat ik dit mag doen samen met nog 21 collega's.”

Door de Corona pandemie heeft ons team anderhalf jaar geen bezoeken kunnen brengen.

Dit had een grote financiële weerslag op onze werking.

Dankzij steun van vele sympathisanten kunnen wij onze werking verder zetten.

Steun jij ons ook?

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw

BE77 6528 4371 1742



Sinds kort zijn we aangesloten bij Whydonate.

Je kan via deze weg zeer makkelijk een gift doen.

Enmalig of periodiek zonder meerkost.

U kan dit doen via deze link : [Whydonate](#)

Proeven van de Gentle Clown via speelse communicatie

De sleutel tot contact met moeilijk bereikbare mensen (2,5dagen)

Docente Bieke Coenen



Deze keer kan je proeven van één van onze andere contactclowns die haar expertise met jou wil delen. Aangezien elke docent een andere vormingsinhoud geeft kan je deelnemen aan meerdere 3-daagse.

De Gentle clown, de clown als bezoeker, wordt sinds enkele jaren meer en meer ingezet in zorginstellingen. Wetenschappelijke studies hebben intussen aangetoond dat de Gentle clown, door zijn aanwezigheid, voor bewoners/patiënten/cliënten/partners en voor verzorgend personeel/mantelzorgers, de levenskwaliteit gevoelig kan verbeteren.

De contactclown op bezoek voert geen nummer op, maar streeft er naar om op een eerlijke, gevoelige en speelse wijze samen, met de bezochte persoon, een aangenaam moment te beleven. De clown gebruikt hierbij al zijn troeven: zijn openheid, spontaniteit, broosheid, nieuwsgierigheid, speelsheid, ondeugendheid, zachtheid, aanwezigheid...

Deze initiatie workshop begint vrijdagmiddag met een uiteenzetting gegeven door Geert Baetens oprichter van "Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze". Hij geeft duiding bij het huidige functioneren van de Gentle clown in onze Vlaamse zorgcentra. Je kan uitgebreid vragen stellen door een eigen situatie of casus in de groep te brengen om zo de link te leggen tussen jouw grondhouding en die van de Gentle clown.

Tijdens het weekend tuimelen we samen met contactclown Bieke uit ons hoofd in het moment. En wat een ruimte valt daar te ontdekken! Ruimte voor stilte, voor voelen, ruimte voor verwondering, voor falen en ontdekken, ruimte voor verbeelding, voor het plezier van (samen) spelen.

Via verschillende bewegingsoefeningen en spelopdrachten komen we in

voeling met onszelf om zo ook de ander te ontdekken, met de ander te verbinden vanuit lichtheid en oprechtheid. Via diverse uitnodigingen oefenen we onze open, niet-oordelende aandacht en creëren zo veel ruimte voor het moment, voor onszelf, voor de ander, voor het ont-moeten. Al spelend gaan we samen op zoek naar een ritme dat bij ons past.

De nieuwe ervaringen, inzichten en tools zullen je als zorggever of mantelzorgster ondersteunen in jouw contact met bewoners/cliënten/patiënten/partners die moeilijker bereikbaar zijn. Kortom een aanrader voor iedere zorggever die wil 'proeven' van de clown. Met attest van deelname.

(Deze workshop staat open voor ieder die interesse heeft om van de Gentle clown te proeven, ook voor wie niet in de zorgsector werkt!).

Na deze **workshop** kan je als zorggever of mantelzorgster, **zonder rode neus**, deze speelse communicatie inzetten bij contact met bewoners/cliënten/patiënten/partners die moeilijker bereikbaar zijn. Kortom een aanrader voor iedere zorggever die wil 'proeven' van de clown.

Bieke Coenen is moraalfilosoof en werkt al ruim 15 jaar als leerkracht. Een 10 tal jaar geleden ontdekte ze clownerie. Sindsdien is het een wezenlijk onderdeel van haar leven. Sinds 2015 is ze werkzaam als Gentle Clown bij vzw Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze.

Geert Baetens is maatschappelijk werker en referentiepersoon dementie, en heeft een passie voor gentle clowning. Hij is de oprichter van 'Contactclowns in de Zorg NeuzeNeuze vzw'.

Inschrijven: Inschrijvingsformulier [klik hier](#)

Locatie : Zwijnaarde-Gent (i.s.m. Woonzorgcentrum Zonnebloem en LDC De Mantel)

Data : 14-15-16 januari 2022

Dagen : vrijdag namiddag (13:30-16:30) - zaterdag & zondag (9:30-16:30)

Kostprijs : 247,11eur excl btw (299eur incl 21% btw)

Kortingprijs : 206,61eur excl btw (250 incl 21% btw) Indien je reeds aan een 3-daagse deelnam

Betaling : Jouw inschrijving is definitief zodra wij jouw betaling ontvangen hebben.

Makkelijk bereikbaar met tram/bus vanaf Sint-Pieters station Gent

Met de auto dichtbij afrit E40/R4 + gratis parking in de buurt

Voor extra informatie mail info@contactclownsinezorg.be



